

ALS DE AVOND VALT

Als de avond valt, en de zon verdwijnt
En het water weerspiegelt het maanlicht.
Valt de rust op ons schip als een deken
En zacht klinkt dan een lied van de zee.

Refrein

**Hoor dat zeemanslied luistert naar 't verdriet
Van een leven gevaar en ellende
Zachtjes schommelt ons schip op de golven
En de nacht legt een kleed over zee.**

Na een week of wat, zit de reis er op
En 't kompas wijst naar huis en de haven
't Zeil staat bol in de wind, hoor de masten
Nog een dag en we liggen aan wal

Refrein

**Kijk daar licht de stad, waar mijn liefste wacht
Reef het zeil laat het anker maar zakken
Zelfs de wind zingt een lied over liefde
In mijn hart brand het vuur weer voor haar**

Hoor de zee die lokt, 't anker wordt gelicht
En het schuim spoelt weer over de luiken
Zo doe ik als matroos al mijn plichten
En de sterren knipren diep in de nacht

Refrein

**'n Nieuwe reis voor vis, de zee onstuimig is
Soms vindt iemand zijn graf in de golven
Ja de zee geeft en neemt zonder aanzien
Het geluk is soms groot en soms klein.**

