

## **MET DE WIND IN HET ZEIL**

### **Muzikaal intro**

**Met de wind in het zeil vaar ik altijd uit,  
Richting zee, vaar ik naar noord of naar zuid.  
Naar een plaats van geluk, naar een heel goed stee.  
Met mijn net haal ik het goud uit zee.**

**Hoge golven, netten nat en de wind blaast fris,  
Nergens kust, nergens land in zicht.  
't Enige wat ik zoek is garnaal of vis.  
Ja, de wind ruist als een mooi gedicht.**

### **Muzikaal intermezzo**

**Elke reis blijft voor mij een avontuur.  
Is mijn schip wel bestand tegen storm?  
Soms betaal- d'visserman de vis heel duur.  
Nee zo'n reis heeft dan geen nieuwe morgen.**

**Het verhaal van de zee, het verhaal van 't wad  
blijft bestaan door de lui met moed.  
Elke haven heeft zijn trots, elke vissersstad  
heeft het zout van de zee in 't bloed.**