

**Refrein:**

**Mijn vissersmeisje, kom waag een reisje,  
Zing van mijn wijsje, het blij refrein.  
Het vissersleven, kan vreugde geven,  
Kom wendt de steven, 't zal zo heerlijk zijn.**

**1.**

Stap in, niet langer dralen, want we steken van wal.  
In 't licht der manestralen, wat de vangst wezen zal?  
Trek stevig aan het touwtje, haal mee de netten in,  
Dra ben je vissersvrouwkje, is dat wel naar je zin?

**Refrein:**

**2.**

O, hoor de golfjes kabb'len, tegen slagzijde aan,  
Zo gaat ook door jouw babb'len, vol gloed mijn hart slaan.  
Stuur aan de oever henen, zit naast mij in het zand,  
Dan zing ik als een sirene, voor jouw alleen aan 't strand.

**Refrein:**

**3.**

Aan boord zijn nu de netten, zie de vissen vol glans,  
Die spart'lend zich verzetten, met hun zilv'ren dans!  
Kijk daar eens in de hoge, sterren in lichte nacht,  
Blauw als je mooie ogen, waar steeds mijn hart naar smacht.

**Refrein:**