

## CURACAO

O-o-o, o-o-o, wij gaan u verla-aten, Paramaribo-o-o.  
Wij gaan u verla-aten, Paramaribo.

Curaçao, 'k heb jou zo menigmaal bekeken.  
En al je loze streken die stane mij niet aan'  
En al jouw loze stre-eken die stane mij niet aan.  
Daarom ga ik vertrekken naar het land waar 'k kom vandaan.

'k Kwam laatst met haast al door 't Herenstraatje.  
Men sprak: "Mijn lieve maatje, kom zet u hier wat neer.  
En drink met ons een glaa-aasje en rook een pijp tabak.  
Met al die loze streken raakt het geld maar uit je zak.

Een zoen kan doen de hele nacht te blijven.  
Dan hoort men niet 't kijven van onze officier.  
Zo raken wij aan 't dwa-alen zo dronken als een zwijn.  
Het schip ligt voor de palen maar aan boord moeten we zijn.

Maak los de tros de voor- en achter touwen.  
Wij zijn niet meer te houwen; we gaan naar Holland toe.  
Waar is het beter le-even , dan bij je eigen vrouw.  
Vervloekt zijn al die hoeren van het eiland Curaçao.

O-o-o, o-o-o, wij gaan u verla-aten, eiland Curaçao –ao-ao.  
Wij gaan u verla-aten, eiland Curaçao