

DE AMELAND

haallied

De Ameland was al een dag onderweg.
To me way, hay, hooday. allen
Ze zeilde van Bremen naar Harlingen toe.
It's a long time ago. allen

Ze zeilde goed en ze zeilde hard.
Ze had een goede en kostbare vracht.

En toen de kaptein eens vloekte en schold.
Daar kwam de duivel het dek opgehoid.

Als jij mij in één dag het wad overzeilt.
Dan krijg je mijn ziel, dat staat geheid.

Die klomp liep 19 mijl op het wad.
Met kluiver en topzeil, de duivel had haast.

En midden op 't wad toen de ouwe aanviel.
Daar zei de duivel: nu hier met je ziel.

Toen zei de stuurman: ach laat die man tijd.
Eerst gaan we voor anker bij Nijland's Reit.

De duivel was woedend en keek ook wat sip.
Hij ging naar de bak en bracht 't anker op slip.

De bootsman had nu de duivel verrast.
Hij bond aan de ketting de staart van hem vast.

En als het anker nu schuurt aan de grond.
Dan stuurt de duivel mee, die vuile hond.