

West zuid west van Ameland

Ballastlied

1.

West –zuidwest van Ameland,
Daar ligt een kolkje diep.
Daar vangt men schol en schellevis,
Maar mooie meisjes niet.

Refrein:

*Hoog is de zolder, laag is de vloer.
Mooi is het meisje, maar lelijk is de moer.*

2.

Hoog, hoog, ja hoog, ja hoog,
De ballast die is droog,
Maar onder op de grond, ja grond,
Is hij zo nat als stront.

Refrein:

3.

Toen 'k laatst van Suriname kwam,
Zag ik van ver een schip;
Ik dacht dat 't aan de wolken hing,
Maar het zat op een klip.

Refrein:

4.

En op die klip daar zat een koe,
Een wonderbare koe,
Die alle maanden kalv'ren moest;
Ze was er naar aan toe.

Refrein:

5.

Het was een vruchtbaar jaar, dat jaar,
Het was een vruchtbaar jaar;
Dat alle vrouwen kraamden en hij de vader waar.

2x Refrein