

Wieringen

volkslied: beurtvaart

1.

Wie wil er mee naar Wieringen varen,
's morgens vroeg al i-in de dauw.
Met een mooi meisje van achttien jaren,
Dat zo graag naar Wieringen wou.

Refrein:

Schipper ik hoor de hanen kraaien.
Schipper ik zie de vlaggetjes waaien.
Stuurman laat je roe-oer maar gaan,
Dan zullen we spoedig op Wieringen staan.

2.

Meisje jij hebt heus nie-iets te vrezen:
Varend op de Zui-uiderzee.
Weldra zul jij op Wieringen wezen,
Want de wind waait mé-ét ons mee. **Refrein:**

3.

Als wij dan straks op Wieringen komen,
Zien wij zoveel boeren daar staan;
Die er het spek met lepels vol eten;
Je zou er wel om naar Wieringen gaan. **Refrein:**

4.

Straks in de herberg "'t Vergulde Poortje";
Daar verkopen ze brá-andewijn.
Een potje vol al ó-om een oortje:
Suiker en kaneel erbij. **Refrein:**

5.

Toen we laatst weer van Wieringen gingen,
Was ons scheepje zwaa-aar belaan
Tonnen vol spek om va-an te zingen
Daarvoor zou je naar Wieringen gaan! **Refrein:**